



Persbericht 'De mens als grens'

Bart Flos laat feiten en onderbuikgevoelens met elkaar praten in nieuw boek

Klaagcoach, veranderspecialist en bestsellerauteur Bart Flos (bekend van onder meer 'Het anti-klaagboek', 'De kenniskermis' en 'Vooruitkijken voor gevorderden') brengt in zijn nieuwe boek 'De mens als grens' al zijn eerdere werk bij elkaar. Want of het nou gaat om individu, groep, samenleving of suprasysteem, overal zien we diepe sporen met dezelfde signatuur: dat van de sociale groepsprimaat en jager-verzamelaar Homo sapiens. Zijn nieuwste boek omschrijft een dialoog over de toestand in de wereld tussen een professor en een niet-professor, tussen ratio en emotie en tussen feiten en fictie. Zouden die twee tot elkaar kunnen komen, denk je?

Mag ik even aan je voorstellen? Professor Pels is een wetenschapper en voorstander van het rationeel discours. Hij omarmt de nuance en baseert zich op observatie, onderzoek, feiten en bewijs. Meneer Luis daarentegen laat vooral zijn onderbuikgevoelens spreken. Hij zegt altijd waar het op staat, recht uit het hart en recht voor z'n raap.

Wat zou er gebeuren als we die twee eens tegenover elkaar zouden zetten met een kopje koffie, om de toestand in de wereld te bespreken? Over hoe we samenleven en samenwerken. Over de aard van het beestje. Dat we voortdurend tegen vooruitgangsbarrrières aanlopen. Dat de verdeeldheid en ongelijkheid toeneemt. Dat economie vóór ecologie gaat. En dat we de destructieve gevolgen voor milieu, biodiversiteit en klimaat inmiddels overal op onze planeet kunnen zien.

– Prof. Pels: 'Dus jij beweert dat we geen enkele kans maken om op termijn te overleven, dat we gedoemd zijn ten onder te gaan. Dat is me toch wat te kort door de bocht. Ik geloof namelijk dat het nog niet te laat is, dat er nog kansen en mogelijkheden zijn'.

– Dhr. Luis: 'Je gaat je gang maar. Zolang ik maar mag zeggen waar het écht op staat'.

– Prof. Pels: 'Prima. Laten we afspreken dat jij me scherp houdt, terwijl ik de mens, onze organisaties en uiteindelijk de gehele menselijke beschaving onder een vergrootglas leg'.

– Dhr. Luis: 'Wat jij wil. Maar ik zal mijn stelling met hart en ziel verdedigen'.

– Prof. Pels: 'En ik de mijne. Ik stel voor dat we in ieder geval bij het begin beginnen'.

Welke van de twee heren zou dan gelijk krijgen, denk jij? Kunnen zij hun meningsverschillen overbruggen en tot een gezamenlijke conclusie komen? Zijn wij in staat om de onbuigzame barrrières van ons bestaan te doorbreken en uiteindelijk de aard van het beestje te overstijgen? In *De mens als grens* gaan we het zien.

De mens als grens – Over de onbuigzame barrrières van ons bestaan van BlijvendBeklijven Boeken (384 pagina's, € 29,95 – ISBN 9789083207742) verschijnt op 15 december 2022. (www.blijvendbeklijven.nl)

EINDE PERSBERICHT – NOOT VOOR DE REDACTIE



Een hogeresolutieversie van de omslag en een preview van het boek zijn te downloaden op www.demensalsgrens.nl | Voor meer informatie, recensie-exemplaren, foto's van de auteur en andere informatie kunt u contact opnemen met BlijvendBeklijven Boeken op info@blijvendbeklijven.nl of op 06 – 21 14 51 59.

Over de auteur: Bart Flos is bestsellerauteur van *Het anti-klaagboek*, *Het anti-sleurboek*, *Het perfecte project*, *De kenniskermis* en *Vooruitkijken voor gevorderden*. Flos is een bekend spreker en inspirator en kent als geen ander de relatie tussen individu, groep, samenleving en suprasysteem (www.bartflosveranderadvies.nl).