

SM41

Nog vijf nachtjes slapen

Op 15 december 2022 is het dan eindelijk zover. Dan wordt mijn nieuwe boek ‘De mens als grens’ gepubliceerd. ‘Waar gaat je boek over?’ – zou je nu kunnen vragen. Dat heb ik natuurlijk in de flaptekst gezet, maar ik kan het ook anders vertellen.

In mijn boek introduceer ik namelijk twee extreem verschillende persoonlijkheden: professor Pels, een wetenschapper en voorstander van het wetenschappelijk onderbouwde, rationeel discours en meneer Luis, die liever zijn onderbuikgevoelens de vrije loop laat. Wat zou er gebeuren, zo vraag ik mij af, als je deze twee heren eens laat discussiëren over de toestand in de wereld, onder het genot van een kopje koffie?

‘De mens als grens’ is dus het verslag van een gesprek over ratio versus emotie, feiten versus fictie en bewijs versus bewering. Maar het is ook een reis van individu naar groep naar samenleving naar suprasysteem. Wat is de impact van het individu, jij en ik, op de groep, op de samenleving en op de menselijke beschaving, acht miljard mensen verdeeld over tweehonderd landen? Ongelijkheid, verdeeldheid, milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering, Prof. Pels heeft veel te vertellen over de wetenschap erachter en Dhr. Luis gaat daar voortdurend dwars overheen, klapt soms zelfs zijn hand hard op tafel en roept ‘STOP!’ – ‘Niet waar!’ – ‘Kansloos!’

Welke van de twee heren gaat hier gelijk krijgen, denk je?

Het wat meer confronterende antwoord op de vraag ‘Waar gaat je boek over?’ is echter, dat die twee conflicterende stemmen in mij zitten! Toen ik in 2016 mijn vijfde boek schreef ‘Vooruitkijken voor gevorderden – Hoop voor de toekomst van mensaap en moederplaneet’, was ik nog een onverbeterlijke optimist. Maar de afgelopen zeven jaar ben ik noodgedwongen getransformeerd tot een zelfbenoemde ‘confrontalist’. Alleen een frontale confrontatie met de harde realiteit van verleden, heden en toekomst kan ons nu nog helpen.

Als je die twee ‘innerlijk vechtende stemmen’, mijn Dr. Jekyll en Mr. Hyde, met elkaar verenigt tot de persoon die ik ben, dan tref je iemand die niet alleen gefascineerd en geïntrigeerd, maar vooral ook gefrustreerd, bezorgd en verbijsterd is ook over ons collectieve gedrag als menselijke soort. Want we hebben de afgelopen halve eeuw honderdduizenden boeken, rapporten, analyses, artikelen en websites geproduceerd, tienduizenden internationale conferenties georganiseerd met duizenden conclusies en aanbevelingen, maar geen énkele daarvan heeft

óóit de groei-economische machinerieën gestopt of de uitstoot van broeikasgassen duurzaam verminderd. Geen enkele.

Dáár maken Prof. Pels en Dhr. Luis zich druk over. En ik laat het aan de lezer over om daar vervolgens de eigen conclusies uit te trekken.

De mens als grens – Over de onbuigzame barrières van ons bestaan verschijnt op 15 december 2022, maar je kunt nu al de preview inzien:

<https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos>