

## SM46

### De onbetekenende, overbodige mens

Je ziet steeds meer berichten in het nieuws over AI, *Artificial Intelligence* oftewel Kunstmatig Denkvermogen. Laatst reageerde ik op een al even overenthousiaste podcast over ChatGPT (zoek maar eens op, het is overal in het nieuws), als volgt:

*“Voordat we in gloria en halleluja vervallen en door onze techno-hysterie in blinde verering vallen voor het Almachtige Algoritme, lijkt me een genuanceerd tegengeluid hier absoluut op zijn plaats”.*

<https://www.marketingfacts.nl/berichten/waarom-chatgpt-verboden-moet-woorden/>

Laten we de exponentiele trend van deze fascinerende technologie nu eens volgen en proberen te voorspellen waar het heen gaat met ‘de mens die de artificiele intelligentie uitvond’.

– *Zelf mailen, schrijven, schilderen, fotograferen, filmen, dichten, muziek maken - kortom, zelf kunst bedrijven is niet meer nodig.*

– *Zelf ideeën krijgen, belangstelling tonen en nieuwsgierig zijn is niet meer nodig.*

– *Zelf originele, creatieve, outside-the-box ideeën, voorstellen of oplossingen bedenken is niet meer nodig.*

– *Zelf studeren, solliciteren, werken, beoordelen, evalueren, promoveren, demoveren is niet meer nodig.*

Ik overdrijf hier een beetje om een punt te maken, hè?

Dit soort AI moet het hebben van *number crunching*, het doorzoekt miljarden stukken menselijke informatie en doet vervolgens een logische inferentie naar wat de bedoeling is (waar de AI geen besef van heeft, want het begrijpt zelf niet wat het doet, het hééft geen zelf). Uiteindelijk worden die stukjes informatie die AI nodig heeft overspoeld met stukjes informatie die het AI zelf heeft gegenereerd. Het menselijke aandeel zal steeds kleiner worden en de output van AI steeds groter. Uiteindelijk is alles door AI geschreven en niet meer van ‘echt’ te onderscheiden. Maar wat is dan nog ‘echt’?

Begrijp met niet verkeerd, ik ben niet anti-techno. Ik wéét hoe exponentiele verandering werkt en in de 22e eeuw worden we overspoeld met technologie. Ik ben ook geen doomsday-denker

die voorspelt dat de terminators ons uiteindelijk te grazen gaan nemen. Technologische vooruitgang is een gegeven, sinds we zo'n 500 jaar geleden echte wetenschap gingen bedrijven.

Maar exponentiële groei is een abstract gegeven voor de soort Homo sapiens, de 'wijze, moderne, denkende mens'. Wat ons brein betreft zijn we nog steeds rechtoplopende sociale groepsprimaten en jagers-verzamelaars, met een opponeerbare duim. We zijn niet geëvolueerd om met AI om te gaan en we begrijpen niet goed wat de impact is, juist omdat ons primatenbrein de technologische ontwikkelingen al lang niet meer kan bijhouden.

Maar de geest is uit de fles! Onze vrije wil en de vrije markt hebben AI opgepakt we laten het niet meer los. AI's zullen AI's gaan programmeren en ik kan me maar niet aan het gevoel onttrekken dat dat de mens uiteindelijk overbodig zal maken, of op zijn minst onbetekenend.

En die zorg wilde ik gewoon even met jullie delen.

Waarvan akte.