

SM8o

Vier voorbeelden van ongebreidelde geïnstitutionaliseerde hebzucht

Om de zoveel tijd breekt het moment weer aan: dat ik nog eens wil zien hoe de wereld in elkaar steekt als het gaat om één van de drie typische eigenschappen van de menselijke soort: zelfzuchtigheid.

(Die andere twee zijn kortzichtigheid en eenkennigheid).

Hebzucht ja. Ongebreidelde, geïnstitutionaliseerde hebzucht. 'Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken' in zijn lelijkste vorm. We maken ons er allemaal in enige mate schuldig aan, want het is een inherent menselijke eigenschap. Als ik de behoefte voel opkomen om dat verschrikkelijke verschijnsel weer eens te zien, maar vooral te voelen, dan kijk ik deze drie films en een documentaireserie:

— **The Big Short**

Amerikaanse biografische film uit 2015 over de aanloop naar de kredietcrisis van 2007, geschreven en geregisseerd door Adam McKay en gebaseerd op het gelijknamig boek van Michael Lewis. Het is een mozaïekfilm over verschillende personen uit de Amerikaanse bankwereld die de kredietcrisis hebben zien aankomen en hierop geanticipeerd hebben door te speculeren op de verwachte stagnerende huizenmarkt en de kredietzeepbel die barstte.

<https://youtu.be/vgqG3ITMv1Q> (trailer)

— **Margin Call**

Amerikaanse dramafilm uit 2011, geschreven en geregisseerd door J. C. Chandor. De film volgt het personeel van een fictieve investeringsbank in de aanloop naar de kredietcrisis.

<https://youtu.be/IjZ-ke1kJrA> (trailer)

— **The Wolf of Wall Street**

Amerikaanse misdaadkomedie uit 2013 van regisseur Martin Scorsese. De biografische film is gebaseerd op de gelijknamige memoires van beursmakelaar Jordan Belfort.

<https://youtu.be/iszwuX1AK6A> (trailer)

— Madoff

Amerikaanse miniserie uit 2016, geschreven door Ben Robbins, geïnspireerd door Brian Ross' boek *The Madoff Chronicles*, over het Madoff-investeringschandaal, een 'Ponzi-scheme' gepleegd door Bernie Madoff, een voormalige effectenmakelaar, investeringsadviseur en financier. Het wordt beschouwd als de grootste financiële fraude in de geschiedenis van de VS.

<https://youtu.be/o5HK-z6HoHM> (trailer)

(Bron: Wikipedia)

Als je wilt begrijpen hoe lelijk hebzucht is, waarom er geen werkelijke rechtvaardigheid volgt op dit soort excessen, maar vooral waarom het zich keer op keer herhaalt, ga er dan maar eens rustig voor zitten. En neem daarna de tijd om je eigen zonden eens te overdenken.

Want heb jij ooit 'nee' gezegd tegen een salarisverhoging? Een promotie geweigerd? De opbrengsten van je aandelenverkoop gedoneerd aan een goed doel? De winst op de verkoop van je huis niet geïnvesteerd in je volgende, grotere huis? Vijf jaar met je smartphone gedaan? Vijftien jaar met dezelfde auto gedaan? Geen nieuwe spullen gekocht als de oude nog voldoen? Met jaloezie en afgunst gekeken naar de spullen van iemand anders?

Om eens rustig over na te denken vlak nadat je je flatscreen tv weer hebt uitgezet.

Meer weten?

<https://www.demensalsgrens.nl>

'De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan'.