

SM93

De snelstromende rivier en de waterval

Als je tussen 1950 en 1970 geboren bent dan zul je het je vast herinneren. Eind jaren 80, begin jaren 90 kwam de pc op en één van de producten van die tijd was de zogenaamde ‘chatbox’. Je kon daar met willekeurige mensen van gedachten wisselen over van alles en nog wat en als het met iemand klikte kon je ‘apart gaan’ en wie weet werd het dan nog wat.

De chatboxen waren in die tijd nog primitief, in de vorm van oneindige rijen horizontale ‘zinnen’ die verticaal in het oneindige verdwenen, als snelstromende rivieren. Je kon zo’n beetje alles intypen wat je wilde. Als er dan reactie was ontstond er, theoretisch gezien, een discussie met andere ‘chatters’. Heel af en toe kwam er plotseling een meer serieuze vraag of opmerking voorbij, zoals bijvoorbeeld:

- *‘Wat vind jij van de nieuwe president van de VS, Bill Clinton?’*
- *‘Tjonge, dat was wat zeg, de bestorming van die ranch in Waco, Texas. Tachtig doden!’*
- *‘Heb je ook gehoord dat de NASA het contact met de Mars Observer heeft verloren?’*

Dat leek me dan wel interessant en dan reageerde ik daarop om een discussie te starten die zich wellicht kon verheffen boven alle leeghoofdige stupiditeit die maar voorbij bleef komen. Maar dat haalde niets uit! Het was alsof je een steen in een snelstromende rivier gooide. Het gaf even een plons en wat spetters maar daarna stroomde alles weer net zo hard door.

Het doet me denken aan de manier waarop we in de 21e eeuw informatie uitwisselen. Hier zijn wat voorbeelden:

1 – Onze socialemedia- en nieuwsapps

Eindelooze tijdslijnen die we maar naar boven blijven scrollen.

2 – Onze resultaten van zoekopdrachten op het internet

Eindelooze rijen hits, advertenties en reclames bij iedere zoekopdracht.

3 – Onze kranten

‘In de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt’.

4 – Onze praatprogramma’s

Eindelooze rijen gasten en onderwerpen zonder diepgang of uitweiding.

5 – Onze boeken

Eindeloze hoeveelheden geschriften over alles wat er bestaat en ooit bestaan heeft.

Het is één grote kolkende rivier van kennis en informatie die zich door geen enkele gebeurtenis van haar koers en snelheid laat afwijken. Maar onze hedendaagse rivier is vervuild met fake news, kortzichtigheid en onwetendheid. Ze is verkleurd door dogma, polarisatie en paranoia. En ze is vergiftigd met ongelijkheid, verdeeldheid en onverdraagzaamheid.

Er trekt een sterke geur van anti-intellectualisme en anti-wetenschap met de rivier mee. Onderbuikgevoelens en persoonlijke meningen worden gelijkgesteld aan wetenschappelijke observatie, onderzoek, feiten en bewijs. De waarheid en werkelijkheid wordt uit het water gezeefd en blijft als residu aan de bodem kleven. Waar denk jij dat deze rivier uiteindelijk terechtkomt? In een kalme, blauwe oceaan of in een bulderende waterval die uiteindelijk in de oneindige zwarte diepte zal verdwijnen?

Meer weten?

<https://www.demensalsgrens.nl>

‘De mens als grens – Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.